

Vogeltje

Er was eens een vogeltje. Ze was klein van stuk en samen met haar mannetjesvogel, hij was groot, kreeg ze 6 jonkies.

Het mannetje vloog af en aan met takjes en twijgen en het vrouwtje was heel druk met het creëren van een warm en veilig nest. De jongen groeiden voorspoedig op in dit fijne nest en leerden veel van hun ouders. Toen het tijd was, ieder op zijn of haar eigen tijd, vlogen de jongen uit en bouwden eigen nestjes.

Het vogeltje kreeg meer tijd om zo maar wat om zich heen te fluiten en knutselde nog steeds graag met takjes en twijgjes. Het mannetje overleed en het vogeltje was erg verdrietig, gelukkig kon ze wel in haar eigen fijne nest blijven wonen en de jonkies, die inmiddels eigen nestjes en jongen hadden, zorgden goed voor haar.

Maar op een dag ging het vogeltje dood, ze overleed vrij onverwacht. De jongen en hun jongen waren verdrietig, maar konden wel verder met hun leven met alles wat zij van het vogeltje geleerd hadden.